

## ***Αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας-Μείζον ζήτημα ανισοτήτων & ηθικής βλάβης***

### **\*Της Ιουλίας Τσέτη**

Μείζον ζήτημα ανισοτήτων, έλλειψης σεβασμού και ηθικής βλάβης, εγείρει η αποχώρηση των ΗΠΑ, από την «οικογένεια» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Θέμα, το οποίο έθεσε μάλιστα σε προτεραιότητα στην ατζέντα του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, και το οποίο προβληματίζει σφόδρα, κυρίως τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με την υγεία.

Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή των ΗΠΑ είναι οριστική, τότε πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι δεν διδαχθήκαμε απ' όλα όσα συνέβησαν στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19. Μία πρωτοφανής υγειονομική κρίση, η οποία άλλαξε καθοριστικά τον κόσμο και κατέδειξε emphatically, πως η αλληλεγγύη και οι συμμαχίες αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την ασφάλεια και την συμπόρευση, όταν όλα γύρω μας μοιάζουν και εξελίσσονται επικίνδυνα. Μάλιστα ο άξονας των συνεργασιών, αποτελεί κομβικό σημείο και ακρογωνιαίο λίθο για τον ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εδώ και δεκαετίες.

Να θυμίσουμε βέβαια, ότι ο πλανητάρχης είχε επικρίνει με σφοδρότητα τους χειρισμούς του ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στην πρώτη θητεία του.

Όμως η απόσχιση των ΗΠΑ από την οικογένεια του ΠΟΥ- η οποία όπως κάθε οικογένεια έχει και αυτή τα προβλήματά της και ασφαλώς δεν είναι Αγία- εκτός από την ουσία, που είναι το γεγονός ότι η Αμερική συνεισφέρει το 18% στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ- πρωτίστως ενέχει και έναν συμβολισμό:

Η μεγαλύτερη και πιο εύρωστη χώρα παγκοσμίως, αποχωρεί από έναν Οργανισμό, στον οποίο η ίδια πρωτοστάτησε... Οι ισχυρές

χώρες ανοίγουν τους δρόμους και ακολουθούν οι μικρές και ανίσχυρες. Στην προκειμένη δε περίπτωση, για ποια άμβλυνση των ανισοτήτων και ποια συμπερίληψη μιλάμε, όταν συζητάμε θέματα δημόσιας υγείας; Εάν κάτι μας δίδαξε εμφατικά η πανδημία της COVID-19, είναι ότι οι υγειονομικές προκλήσεις θα συνεχιστούν, για την ακρίβεια μόλις έχουν αρχίσει, ενώ η κλιματική κρίση, αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου για το τι μέλλει γενέσθαι...

Και βέβαια δεν είναι μόνο οι έκτακτες κρίσεις υγείας, αλλά και οι Μη Μεταδιδόμενες ασθένειες, τα σπάνια νοσήματα, η διαρκής έρευνα για καινοτόμες θεραπείες και η παραγωγή εμβολίων, που υλοποιούν οι επιστήμονες και τα Ερευνητικά Κέντρα ανά τον κόσμο. Η απόφαση επομένως της αποχώρησης των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπουκοτάρει και φρενάρει ακριβώς αυτή την προσπάθεια παρασύροντας σε επικίνδυνες ατραπούς, όχι μόνο τους ασθενείς και τις ευάλωτες κοινότητες, αλλά κυρίως την επιστήμη.

*\*Η Ιουλία Τσέτη είναι Πρόεδρος & CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιός Msc, Επίτιμη Δρ. φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ & του παν. Πατρών.*